

Leven we ons eigen leven?

Leven we ons eigen leven?

Dat is minder vanzelfsprekend dan het oogt.

Hoe vaak worden we niet gestuurd door wat van buitenaf komt. Leven we echt wat centraal staat in ons bestaan?

Waar kunnen we dat vinden: "ons eigen leven"?

In een serie van 3 werkcolleges gaan we op verkenning in ons "binnenste", waar het eigene van ons leven zich bevindt. Waar we met ons denken niet goed bij kunnen, maar wel met onze verbeelding. In de taal van beelden. De "taal van de ziel", die we moeten leren verstaan.

Carl Jung is daarbij een belangrijke leraar met zijn ontdekking van het onbewuste waar onze bronnen en oerbeelden huizen.

Kunst, liefde en religie spreken de taal van de ziel. Dat is de taal van mythen, dromen en sprookjes. Altijd in beelden. Die dieper reiken dan de taal van feiten en cijfers. Door de verhalen van de cultuur en religies (weer) als mythen te lezen, krijgen we zicht op de werkelijkheid waar ze over gaan: over ons eigen innerlijk, onze ziel.

Geïnspireerd door het werk van Carl Jung en de mythologie van Joseph Campbell gaat Harm Knoop in drie werkcolleges de wereld van de mythen exploreren. Tot op het centrum van de mythen: het leven is een wonderlijk mysterie, en het meest mysterieuze van het leven dragen wij in onszelf mee: wij zijn dat zélf. Met de twee centrale vragen: *leef ik mijn eigen leven?* En: *Hoe weet ik dat?*

Harm Knoop is coach, trainer, inspirator, geestelijk verzorger, voorganger, docent, schrijver.

Hij voelt zich thuis bij ongemakkelijke vragen. Zie ook www.harmknoop.nl.

Aanbevolen literatuur:

Harm Knoop *Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf*, Valkhof 2012 (bij docent te verkrijgen voor € 18,50 via website www.harmknoop.nl)

Drie werkcolleges van 2,5 uur

Data: vrijdag 15 mrt, 22 mrt, 29 mrt 2019

Tijd: 10.00-12.30

Locatie: DOAS, Mimosastraat 1, lokaal 1A, Zwolle

Kosten: € 95,28

Opgeven: <https://www.all.eu/>

Aantal deelnemers: 12-28



U3L

Leven we ons eigen leven?

door

Harm Knoop